

## **Notiser som hänt Gunnebo Båtsällskap 1936-2011**

Den 21 oktober 1936 hölls konstituerande sammanträde med Gunnebo Motorbåtsällskap, 26 personer anmälde sig för inträde i sällskapet. Inträdesavgiften fastställdes till 1 krona per båt. Årsavgiften för 1937 fastställdes till 2 kr per medlem. För att få in pengar till kassan ordnades ett lotteri på en motor eventuellt med båt. Beslut att inköpa 1 st Penta utombordsmotor till ett katalogpris av kr 490 samt skaffa offerter på ny båt som passade denna motor. 655 lotter såldes och vinsten gick till Lennart Stalebrandt.

1939 sänktes årsavgiften från 2 kr till 1,50 kr. Verksamheten låg mer eller mindre nere från 1939 till december 1946.

1948 byggdes en slip vid Ortberget, Sällskapet bestod nu av 37 medlemmar och avgiften var åter uppe i 2 kr.

1950 hölls två utflykter i klubbens regi.

195 ingen verksamhet pga dåligt väder samt bristande intresse från medlemmarna.

1952 anordnades tre utfärder. Samtliga utfärder rönste stort intresse särskilt färden till Händelöp där man fick hyra in ett antal fiskebåtar för att medtaga all intresserade ca 200 personer deltog på den resan. Åren som följde ordnades kurser i navigation samt gemensamma båtutflykter förekom flitigt ofta i samarbete med Västerviks Motorbåtsällskap.

1958 var ett händelserikt år då invigdes nya småbåtshamnen, anläggningen hade byggts av ingengörstrupperna ING 2 Eksjö. Byggandet hade kommit till på inrådan av Gunnebo Bruks AB. Vid överlämnandet av bryggor mm till båtsällskapet så var villkoret att sällskapet skall svara för underhåll och ordning på området samt ansvara för uthyrning av bryggplatser. Båtuppläggning hade tidigare skett på kolbacken,

1967 flyttade man upp till en plats vid sågen.

1972 färdigställs en ny båtuppdagningsplats vid gamla badplatsen. Den ena av badhytterna har byggts om till samlingsplats (Kajutan). Arbetsplikt infördes 1973 för medlemmar som har båt eller upplägningsplats i klubbens regi med 5 timmar/år.

1974 Då även segelbåtar ingår i sällskapet ändrades namnet från Gunnebo Motorbåtsällskap till Gunnebo Båtsällskap (GBS).

1975 har arrendekontrakt på marken för båtuppläggning uppgjorts med Västerviks kommun på 25 år.

Hösten 1975 stod nya båthuset färdigt att tagas i bruk med plats för 18 båtar

1979 har sällskapet ansökt och erhållit medlemskap i Kalmar Läns Båtförbund.

1980 finns den nya mastkranen på plats.

1981 bildas en juniorsektion

1982 har 16 medlemmar byggt ett nytt båthus mittemot det gamla, dessutom har en ny ramp för båtuppdragning byggts.

1986 firar sällskapet 50 års jubileum. Gunnebo Båtsällskap består av 137 medlemmar. Man firar med familjedag vid båtbyggarna med dansuppvisning, musik, tävlingar, segel och motorbåsturer mm. Den 15 november blev det även jubileumsfest i Folkets Hus med supe och dans.

1989 blev ett aktivt år för klubbens Funboardseglare, främst för de som tävlat i svenska Funboardcupen i Båtklubbens namn. De seglare som tävlat är Lars Dahl, Mattias Granqvist, Micke Jonsson och Henrik Delaryd.

Henric var för övrigt med i Svenska Juniorlandslaget med framgångar som följd.

1989 rustades befintliga bryggor samt revs restema av den gamla badbryggan.

1990 Nya flytbryggan på plats. 3 båtutflykter ägde rum, noteras kan att vid midsommarfesten vid Tunholmen satte Håkan Larsson nytt klubbmästerskapsrekord i pilkastning med det näst intill oslagbara 49 av 50 poäng.

1992 en ny brygga byggs längs strandlinjen för småbåtar.

1993 förstörs en del av den gamla bryggan av is och en kraftig vinterstorm vilket leder till att bryggan längs strandlinjen förlängs för att ersätta båtplatserna som försvann vid gamla bryggan.

1994 ett jättearbete med anskaffning transporter av hydraulspel samt lyftkran och dessutom rengöring och målning. Även sprängning samt gjutning av fundament i berget där kranen placerats. I november restes kranen på plats.

2001 en extra arbetsinsats krävdes för att förstärka upp båtlyftkranen. Nya stående balkar på bägge sidor har monterats.

2003 traktor köps in samt ett garage byggs till densamma.

2006 sällskapet firar 70 års jubileum. Diverse aktiviteter hade ordnats nere vid klubbens område, pilkastning, tipspromenad, kast med stövel mm. På kvällen var det knytkalas och

dans borta vid mastkransbryggan ca 70 personer deltog och vädret var det bästa tänkbara.

Detta är endast ett litet urval av händelser, under åren noteras kan att det förekom fler utflykter på 50 -60 talet där det ofta var stor uppslutning av övriga bruksbor samt deltagande av Gunnebo Musikkår. Även kontakten mellan båtägare verkade vara tätare pga att alla hade sina båtar under presenningar samt var det ett måste att få hjälp av sina kamrater vid uppdragning och sjösättning eftersom knappast någon hade egen vagn. Idag kan vi konstatera att med alla hjälpmedel vi har såsom kran, traktor, tvättar mm dessutom ett stort ideellt arbete av våra medlemmar samt låga avgifter så kan vi inte ha det bättre. Ett stort grattis till Gunnebo Båtsällskap på 75 årsdagen. Skål...

Staffan Johansson 2011-11-06